



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 1

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.
Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Zádor, januari 2014
Wim en Liesbet Verschoor.

Vanuit Hongarije

Terug in Nederland

Na onze buitenlandse reis, eindigden we in Nederland om kinderen, familie en vrienden te knuffelen en het was fijn dat we ook weer eens een paar verjaardagen mee konden maken, want dat lukt vaak niet als je in het buitenland bent en het was heerlijk om daar bij te kunnen zijn.

Bij Ton en Leny had zich inmiddels weer het nodige opgestapeld aan kleding, speelgoed, babyspullen en ook weer nieuwe gebreide truien, mutsen en zelfs dekens. Vanuit Nieuwerkerk en Ossendrecht hebben de dames zich weer uitermate ingespannen, waarvoor onze hartelijke dank.

Kleding

Begin december hebben we in Zádor een kledingbeurs gehouden, waarbij een aantal werkloze dames hebben geholpen om de kleding te sorteren. Een soort werkverschaffing. Het was al meer dan een jaar geleden dat er in Zádor een kledingbeurs was. De opkomst was overweldigend. De behoefte aan kleding blijft groot, vooral kinderkleding, u zult begrijpen dat kinderkleding snel verslijt en de kinderen groeien er ook uit.

Ook groeide de wens om een naburig dorp te verblijden met kleding en aangezien men dit eerst moet overleggen met de plaatselijke burgemeester, gingen we op zoek naar diens kantoor. Dat hebben we niet kunnen vinden, maar onze zoektocht was zeker niet tevergeefs want we eindigden bij een opvanghuis. Wij denken dat het in Nederland een armenhuis zou heten. Dit tehuis is pas sinds juli 2013 geopend en er wonen 39 personen waarvan 29 kinderen. Hier hebben we speelgoed gebracht want er was wel een



speelruimte gereserveerd, maar deze was nog akelig leeg.

Later is er ook nog kleding gebracht. Voor het inloophuis naast het opvanghuis, waar overdag 90 mensen uit de omliggende dorpen een soort dagbesteding krijgen aangeboden, inclusief een warme maaltijd, hebben wij ook kleding gebracht. In dat tehuis is er de mogelijkheid om te douchen en kleding te wassen. De mensen die hier komen hebben veelal thuis geen stromend water en/of elektriciteit. In 2013!





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 1

Babymeubels



Een kinderbox die begin dit jaar is gedoneerd, heeft ook zijn weg gevonden naar een nieuw eigenaartje. De box is door de ouders bijna met gejuich ontvangen, want als de baby wakker is en op de bank ligt, moet de hele familie om beurten bij de kleine blijven om te voorkomen dat hij van de bank rolt. Nu kan de kleine naar hartenlust rollen en spelen.

Kent u iemand die nog een box ongebruikt heeft staan, in het opvanghuis kunnen ze hem goed gebruiken. Wij houden ons aanbevolen.

Rollator

Via Nederlanders uit een ander dorp bereikte ons de vraag om een rolator voor een buurvrouw die moeilijk ter been is. Zelf hadden ze al geprobeerd om er een op de kop te tikken, maar dit was nog niet gelukt. Via via kwamen ze bij ons terecht en gelukkig hadden we er nog een staan.

De buurvrouw was er erg blij mee en tot tranen toe geroerd. De volgende dag werd ze al gesignaleerd, met de rolator in haar tuintje. Ook kan ze nu weer haar eigen boodschapjes halen bij de plaatselijke supermarkt. Heerlijk om mensen zo te kunnen helpen. Namens de burens van deze vrouw willen wij de gevers dan ook hartelijk bedanken en dat geldt natuurlijk ook voor de gevers van alle andere spullen. U zou die blijde gezichten eens moeten kunnen zien, onbetaalbaar!



We hebben deze keer een mailtje bijgevoegd van het bedankbriefje van de burens.

Beste stichting Hart voor Hongarije,

Vanochtend hebben we de buurvrouw erg trots en gelukkig rond zien scharrelen met haar rolator. Ze is er echt heel blij mee. Mijn vrouw en ik willen jullie nogmaals bedanken voor jullie bijdrage aan haar geluk en welzijn. Daarnaast waren we onder de indruk van jullie mooie en oprechte verhalen over jullie werk en activiteiten voor de mensen in Hongarije. Heel bijzonder en hartverwarmend.

Hartelijke groet en nogmaals dank!

Dit was weer het nieuws uit Hongarije. Hartelijk dank voor uw aandacht en tot de volgende nieuwsbrief.

Wim en Liesbet.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 1

Vanuit Nederland

Door de enorme hoeveelheid kleding en andere goederen is een extra rit naar Zádor niet meer uit te stellen. Geweldig is het om met zoveel goede materialen op weg te gaan. De extra grote aanhanger uit Kerkwerve is weer gratis ter beschikking gesteld.



Daarvoor onze hartelijke dank. Precies genoeg ruimte om alles mee te kunnen nemen. Wij hebben 1 uitzondering gemaakt om twee gezinnen te helpen met wat meubels. Een set tafel met zes stoelen voor een gezinnetje. En een slaapkamerset waaronder een linnenkast een twee persoonbed, nachtkastjes en commode voor een ander gezin. Dit is allemaal in onderdelen vervoerd. De rest is verder opgevuld met zakken kleding. Het gewicht van de aanhanger hebben

wij maar niet gewogen. De heenreis heeft bijna drie dagen in beslag genomen en is zonder problemen verlopen. Donderdagnacht vertrokken en zaterdagavond op plaats van bestemming. Daar stond de buurvrouw op ons te wachten met een schaalje zelf gebakken Hongaarse koek. Erg lief en zeker ook net zo lekker.

Zondag

Zondagmorgen zijn wij de familie op gaan zoeken waarover in de vorige nieuwsbrief is geschreven. Daar mochten wij weer veel liefde ervaren. Met de familie was deze afspraak van te voren gemaakt zodat het hele gezin compleet was. Wij werden verwelkomd met een enorme tafel vol eten en drinken. Alles geheel Hongaars. Uit eigen middelen (tuin en dieren) samengesteld, de eieren werden door de buurman verstrekt. Het was gewoon een feest. De dochter heeft alles vertaald, van Engels naar Hongaars. Wij hebben daar een goede tijd gehad en ruimte gekregen om het evangelie uit te dragen. Na een kring gebed hebben wij afscheid genomen van elkaar.



Zondagmiddag zijn wij naar de kerk gegaan in Szigetvár. Wij hebben daar gezongen geluisterd naar de preek en samen gebeden met mensen die daar behoefte aan hadden om dit samen te doen. Dit alles is best moeilijk omdat de taal toch een belemmering is in het geheel.

Het terug zien van de mensen daar is altijd weer intens en vreugdevol.

Zondagavond na de kerkdienst een bezoek gebracht aan een gezin waar de vader in Nederland 3 maanden heeft gewerkt. Dit is een van de projecten van de stichting. Wij hebben daar een afrondend gesprek gehad over het project en de balans opgemaakt. Zijn vrouw en zoontje gaan naar de kerk in Szigetvár. Wij bidden dat ook dit gezin tot geloof zal komen.



Hart voor Hongarije

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 1

Maandag

Maandagmorgen eerst maar eens de aanhanger lossen en alles sorteren. De tafel en stoelen konden we direct afleveren. Wat een blijde gezichten. We moesten natuurlijk een kop koffie doen. En wat komt er uit de keuken, jawel verschillende koekjes op de bakplaat.

Wij weten inmiddels dat er mensen bij hun burens lenen om ons dit te geven. Best lastig om dit te aanvaarden. Aan de andere kant mogen wij ze ook niet beledigen om af te slaan. Wij proberen daarom zo veel mogelijk om onaangekondigd onze dingen te doen.

Maandagmiddag

De slaapkamer hebben wij in de aanhanger laten staan en direct weggebracht. Met de



bewoners samen hebben wij alles in elkaar gezet en het resultaat was dan ook geweldig. Hun oude matras viel zo goed als uit elkaar. Meer dan veertig jaar oud. Om de beurt lagen ze op de plek waar de vering door het dek heen kwam. Ongelofelijk blij en dankbaar zijn deze

mensen. Eindelijk een kast waar je wat kan opbergen in plaats van een paar dozen.

Na een uitgebreide Hongaarse maaltijd te hebben genuttigd en een dankbaar hart is ook deze missie geslaagd. De gevers nogmaals hartelijk dank.

Maandagavond

Na een dag van hard werken waren we best moe geworden. Het is al vroeg donker dus buiten is niet veel meer te beleven. Terug in Zádor nog even de burens een bezoekje gebracht. De buurvrouw is ernstig ziek en wij vrezen voor haar leven. Zelf houdt ze zich kranig en blijft zoveel mogelijk doen wat ze normaal ook altijd doet. Echter zien wij wel dat ze veel inlevert. Regelmatig is zij erg benauwd. We hebben gehoord dat ze het ziekenhuis regelmatig moet bezoeken maar dat ze daar geen geld voor hebben. Hierin kunnen wij als stichting wel wat betekenen. Een en ander is er inmiddels voor haar geregeld. Na het wijzen op de grote Geneesheer en met elkaar te bidden voor herstel van lichaam en bovenal haar ziel is ook dit bezoekje waardevol geweest.

Dinsdag

Dinsdagmorgen verzamelen van beddengoed en kleding voor verpleeghuizen en het



uitzoeken van wat kleding voor de familie die we zondagmorgen hadden bezocht. Er zat kleding van een voetbalvereniging bij die vanuit Nederland was gegeven waartussen lange trainingsbroeken en jacks zaten. Dit is naar een tehuis gegaan waar mensen wonen met verstandelijke beperkingen. Daar hebben wij ook veel knuffeldieren uitgedeeld.

Dinsdagmiddag zijn we naar het verpleegtehuis gegaan en hebben daar kleding beddengoed en medicijnen afgegeven. De vraag voor volgende keer is, makkelijke zittende kleding voor jongeren tot dertig jaar ongeveer. Medicijnen zijn altijd van harte welkom en beddengoed ook. Gelukkig kunnen wij tot nog toe invulling





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 1

geven aan deze vragen. Gevers opnieuw hartelijk dank voor uw bijdrage. Op de terugreis naar Zádor zijn wij nog even bij de pastor en zijn gezin aan geweest. Met hulp van de pc vertaling hebben wij een lang gesprek gevoerd over allerlei onderwerpen. Zoals kerk, school, evangelisatie, Bijbels en kinderbijbels, financiële nood etc. Met zo'n gesprek zien wij weer hoe groot het verschil is van leven in NL en in HU. Een en ander van die gesprekken zullen wij bespreken op een bestuursvergadering en kijken wat daar uit volgt.

Woensdag

Woensdagmorgen eerst maar eens de aanhanger en garage opruimen en alles weer klaarmaken voor vertrek. Water in de camper en aftanken. Bij de imker honing inslaan voor de verkoop thuis. Evenals bij de Tesco artikelen ingeslagen voor de verkoop. Woensdagmiddag hebben wij walnoten uitgezocht om mee te nemen. Wel tien kisten uitgezocht. Met drie mensen zijn wij ongeveer drie uur bezig geweest. De walnoten gaan mee naar NL om ze daar te verkopen. De opbrengst wordt omgezet in kinderbijbels die dan weer worden uitgedeeld aan het einde van het schooljaar in HU.

Donderdag

Na een heerlijk ontbijtje, een kopje koffie bij de buurtjes, zijn wij gaan ontspannen in de warmwater bronnen van Barcs.

Daarna hebben we nog even wat inkopen gedaan voor onderweg naar huis. Zo zijn die paar dagen snel gegaan. Eigenlijk veel te kort. Echt een flits bezoek. Toch was het waardevol en zijn veel mensen blij gemaakt. We hopen en bidden dat mede hierdoor mensen tot geloof zullen komen.

Vrijdag

Vrijdagmorgen zijn wij weer vroeg vertrokken naar Nederland. In Slovenië zijn wij aan gehouden door de politie. Zij wilden weten wat wij gedaan hadden en wat wij gingen doen. De papieren waren allemaal in goede orde en konden onze weg vervolgen. Na dat wij in Duitsland op onze vaste plaats hebben geslapen, zijn wij zaterdag tegen de avond weer op honk. De aanhanger wassen en terug brengen naar de eigenaar hebben we maar uitgesteld tot maandagmorgen. Gode zij dank. Tel al uw zegeningen een voor een. Dit zijn er veel, heel veel. Naast God danken wij u ook voor alles wat u voor de stichting heeft gedaan.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie.

www.hartvoorhongarije.nl

Nieuwerkerk, januari 2014
Ton en Leny Hamoen

