



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 6 oktober 2011

Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije
Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting
De brief sluiten we af met acties in Nederland.
We wensen u veel leesplezier.

Vanuit Hongarije

Na een vakantie van 2 weken aan de Adriatische Kust werden we kort na terugkeer verrast met een uitnodiging voor de jaarlijkse dorpsraadvergadering, waarin o.a. besproken wordt waar de komende jaarlijkse subsidie aan wordt besteed, zoals dorpsdag, sportdag, kinderdag, de bijdrage aan gezinnen met kinderen die in de zomervakantie, die hier 3 maanden duurt, hun warme maaltijd niet (gratis) op school krijgen, maar elke dag thuis eten, de bijdrage voor de zigeunerbevolking, e.d.



Omdat onze stichting dit jaar de kinderdag had georganiseerd (en betaald), werden ook wij uitgenodigd.

De vergadering werd heel officieel geopend met het Hongaarse volkslied, 3 kwartier later dan gepland, maar ook dat is Hongaars.

Ook werd door het overkoepelende gemeentebestuur, waaronder ons dorp valt, een plan gelanceerd om arme families die dat willen, een aantal konijnen te schenken, compleet met hok en voer, zodat ze op den duur in eigen vleesvoorraad kunnen voorzien. Een goed plan waaruit blijkt dat het gemeentebestuur ook meedenkt aan mogelijkheden om de armoede te verlichten.

Onze kerkelijke gemeente heeft in een stad die ca. 30 km verderop ligt een aanvang gemaakt met evangelisatiediensten onder de plaatselijke Roma's. Voor de eerste dienst werden uitnodigingen rond gebracht met de mededeling dat er buiten de muziek en de preek, na afloop ook kleding kon worden uitgezocht. Tenslotte vang je de meeste vliegen met stroop? De opkomst was dan ook groot. Voor de tweede dienst werden ook uitnodigingen rond gebracht, maar kleding werd niet genoemd, toch waren er bijna 80 mensen aanwezig! Hieruit blijkt dat de honger naar hoop erg groot is onder deze bevolkinggroep.



Er is besloten om er om de week een dienst te houden.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 6 oktober 2011

De nieuwe wet waarover in de vorige nieuwsbrief werd geschreven dat met ingang van 1 januari a.s. een heleboel religies niet meer worden toegelaten, is nog steeds een heet hangijzer. Inmiddels is de lijst met toegestane religies uitgebreid van 14 naar 19 en zit nu op 28, maar onze Evangelische gemeente is daar niet bij. Nu zijn er deze week aan het parlement een groot aantal brieven overhandigd van veel kleine kerkgemeenschappen waaronder ook de onze, waarin zij uitleggen dat zij niet "alleen maar kerk" zijn, maar daarnaast ook veel sociale activiteiten buiten de kerkmuren ontplooiën, zoals het uitdelen van kleding, (mede)organiseren van kinderdagen in de regio, aandacht voor ouderen van dagen en zieke kinderen (clowns bezoek), enz. Dit alles kan worden ondersteund door honderden foto's.

Blijft u met ons meebidden?

In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat er (ook) dit jaar weer de wens is om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen met leuke en nuttige cadeautjes om er zo veel mogelijk kinderen mee te verrassen. Deze zullen tegen de Kerst worden uitgedeeld. De hoeveelheid schoenendozen die gevuld gaan worden is totaal afhankelijk van het aantal cadeautjes dat er is. Nu was er voor de kinderdag hier op het dorp zoveel gekocht, dus wat er over was, is gedoneerd voor de actie. Ook zal er evangelisatiemateriaal in de dozen gedaan worden, zoals bijvoorbeeld een kleurboek met Bijbelse platen die we uit Amerika toegestuurd kregen en voor de oudere kinderen een Johannes evangelie.



Tenslotte hebben wij nog een vraag aan u: als u de schuur op gaat ruimen en u komt fietsonderdelen tegen waarvan u niet meer weet, waarom u ze bewaard had, dan houden wij ons aanbevolen. Het liefst onderdelen voor een fiets **zonder** versnellingen. Het gaat niet om busladingen vol, maar gewoon kleine hoeveelheden. De fiets is hier een populair vervoermiddel, maar er zijn weinig winkels met fietsonderdelen. Misschien vanwege het feit dat als je arm bent, je vindingrijk wordt en vaak wordt dan van 2 of 3 slechte, versleten fietsen één minder slechte gemaakt. Ook goede, niet uitgedroogde binnen- en buitenbanden, ook anti lekbanden zijn van harte welkom. De wegen zijn hier niet zoals in het "westen", dus een lekke band komt vaak voor.





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 6 oktober 2011

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Zádor, oktober 2011

Vanuit Nederland

acties

In december heeft u zojuist gelezen, komt de schoenendoos actie eraan. Wij hebben besloten om voor vijfhonderd dozen te gaan. Die schoenendozen komen uit Nederland, dus dat is sparen! Wij zijn naar twee schoenenwinkels gegaan in Zierikzee en hebben hun hulp ingeroepen om de dozen te verzamelen. Direct toen ze hoorden dat het voor Hongarije was gingen ze spontaan voor de stichting schoenendozen bewaren. Bijna elke dag worden wij gebeld dat het magazijn vol staat en of wij de dozen wil komen halen. Die vijfhonderd dozen gaan er dus komen. Op naar de volgende uitdaging, zorgen voor inhoud van de dozen. Daar zijn heel veel spullen voor nodig. Er worden dozen gevuld met etenswaren voor gezinnen en ook dozen met speelgoed en knuffels etc. voor de kinderen. Wij zijn op zoek naar:

Cadeaupapier

Poppen

Kleurboeken

Potloden

Etuitjes

Bellenblazers

Kinderhandschoenen

Broodbeleg

Macaroni

Pluche beesten

Autootjes

Babykleding

Pennen

liniaaltjes

Prentenboekjes

Sjaals

Blikken groenten

Rijst

Spelletjes

Speelgoed

Schoolschriftjes

Gummetjes

Puntenslijpers

etc.

Mutsen

Blikken fruit

Koffie/thee



Verder alles wat in een schoenendoos past is van harte welkom.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 6 oktober 2011

Spaart u mee?

Eind november gaat alles mee naar Hongarije.

Kleding

Inmiddels hebben we al weer wat kleding aangeleverd gekregen, als u (kinder) kleding gewassen en heel wil aanleveren, kan u contact met ons opnemen.

Dan bedanken wij u weer hartelijk voor uw aandacht en uw gebeden.

Een groet vanuit Hongarije en uit Nederland.

Graag tot de volgende nieuwsbrief.



Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze website te bekijken, deze wordt regelmatig ge update met nieuwe informatie.

www.hartvoorhongarije.nl

Shalom

Wim en Liesbet Verschoor
Ton en Leny Hamoen